

## 5. De tweede wereldoorlog

In de mobilisatietijd (1930 - 1940) werd er een stuk strand gereserveerd voor het Nederlandse leger. Later tijdens de tweede wereld oorlog werd dit overgenomen door het Duitse leger. Hierdoor staat de IJzeren Man bij vele nog bekend als het Duitse bad. De Duitsers namen de hele Loonsebaan over.

In 1943 kwamen de eerste gevangenen naar Vught en deze werden geplaatst in een concentratiekamp. De omwonenden kregen de keus: toekijken of weggijken. De gevangenen waren vooral Joden of mensen van het verzet en de NSB.

De gevangen werden opgesloten en mishandeld, moesten hard werken en kregen weinig te eten. De inwoners van Vught probeerden te helpen waar ze konden. Ze gaven brieven aan familie en probeerden eten of zelfs medicijnen naar binnen te smokkelen.

Destijds was Henk van de pas badmeester op de IJzeren Man. Hij deed er alles aan om de gevangen te helpen. Hij kon het niet aanzien en heeft regelmatig zijn leven op het spel gezet wanneer hij eten verstopte voor de gevangenen op de plek waar ze aan het werk moesten. Ook maakte hij klompen voor de gevangenen. Hij regelde zelfs liefdesafspraken of -telefoontjes.

Henk van de pas hielp waar hij kon en heeft zijn ervaringen opgeschreven en nagelaten aan zijn kinderen en kleinkinderen.



*Henk van de Pas*